

Ontmoeting & Inspiratie



in de regio

Bezinning op geloof en leven
Activiteiten voorjaar **2018**

Beste lezer,

De werkgroep *Ontmoeting & Inspiratie* doet opnieuw een gevarieerd aanbod van activiteiten in de regio Oude IJsselstreek. De activiteiten worden aangeboden door: de Parochie Maria Laetitia, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB en de Protestantse Gemeenten Varsseveld, Silvolde, Etten-Terborg-Ulft en Gendingen-Bontebrug. Iedereen is overal welkom: doeners, denkers en dromers, gelovigen en zoekers, van welke richting ook. De ontmoeting met mensen die anders denken en geloven, kan verrassen en inspireren.



Graag tot ziens!
Frederiek Lunshof, secretaris
ontmoeting.inspiratie@gmail.com

Kopje koffie en een goed gesprek?

Dat kan op verschillende plaatsen binnen de Oude IJsselstreek, vrije inloop voor iedereen.



Etten	De Glazeren Kast, Oudekerkstraat 2A	3 ^e dinsdag v.d. maand 10.00 - 11.30 u
Gendingen	St. Maartenkerk, Grotestraat 28, ingang Kerkplein	3 ^e woensdag v.d. maand 10.00 - 11.30 u
Ulft	Het Kruispunt, Petrus en Pauluskerk, ingang Kenne- dyplein	Elke donderdag 9.30 - 12.00 u
Varsseveld	Vrijzinnig centrum De Eendracht, Doetinchemseweg 5	Elke vrijdag 10.00 tot 12.00 u
Varsseveld	Borchuus, Kerkplein 3	1 ^e dinsdag v.d. maand, 10.00 - 11.30 u

Kijk op geloof

Predikant Henri Veldhuis schreef het boekje 'Kijk op geloof'. In 52 korte hoofdstukjes behandelt hij helder en tegelijk diepgaarend thema's uit het geloofsleven, zoals 'God', 'Schepping', 'Gebod', 'Jezus', 'Laatste oordeel', 'Zending'. We kiezen hoofdstukken die ons interessant lijken. Doel is vooral om in gesprek te gaan over wat we er zelf van vinden. Voor kopieën voor de eerste bijeenkomst wordt gezorgd. Zie ook de lezing op 30 mei.

Data: dinsdag 9 januari, 13 februari, 13 maart en 10 april

Tijd: 19.30 uur

Plaats: Borchuus Varsseveld

Info/opgave: ds. Gertjan de Pender, dependergertjan@gmail.com of 06-42082029.

Christelijke meditatie

Ben je op zoek naar stilte, rust en bezinning? Kom dan gerust eens meedoen. Meditatie brengt je in verbinding met jezelf, met God, met de Bron van ons leven. We beoefenen verschillende vormen van christelijke meditatie, o.a. lectio divina, ignatiaanse meditatie. Na afloop is er koffie/thee en tijd om elkaar te ontmoeten.

Data: dinsdag 9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei

Tijd: 9.30 tot 10.30 uur

Plaats: Protestantse Kerk Silvolde

info: ds. Gerjanne van der Velde predikant@pgsilvolde.nl of tel. 0315-239910

Leerhuis Kerk & Israël

Wie zich wil verdiepen in de Joodse traditie is welkom aan de tafel van het Leerhuis. Al vele jaren buigen we ons over de Joodse wortels van het christelijk geloof. Dat doen we vragenderwijs, zoals dat ook in het Leerhuis in Israël gebeurt. Deze win-

ter verdiepen we ons in het boek Ruth, en in Joods leven thuis. Kom gerust een avond meemaken!

Data: Leerhuis: woensdag 10 januari, 21 februari, 21 maart en 16 mei (excursie)

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Plaats: Keurhorsterkerk, Sinderen

Leiding: ds. Frederiek Lunshof

Info/opgave: Willy Jansen, willy@degeurt.nl, tel. 0315-242134,



Lastige bijbelverhalen

Geweld, mishandeling, seksuele uitspattingen, inhumane opdrachten - het staat allemaal in de Bijbel. Moeten we zulke teksten negeren? Piet Schelling doet dat niet in zijn boek 'Vreemd en bizar'. Hij bestudeert de buitenissige teksten. Daarbij strijkt hij de ruwe teksten niet glad, maar probeert de boodschap voor deze tijd erin te ontdekken. Een spannende lees oefening die verrassende en bruikbare inzichten biedt.

Data: woensdag 10 januari, 21 februari, 4 april

Tijd: 20.00 uur

Plaats: De Sprank, Kerkenstraat 6, Silvolde

Info ds. Gerjanne van der Velde predikant@pgsilvolde.nl of tel. 0315-239910

Vrouwen 50+ groep

In Varsseveld is een groep van 50+vrouwen, die met elkaar in gesprek gaan over vragen die raken aan je leven en soms ook aan je manier van geloven. Het zijn boeiende gesprekken over wat ieder beweegt en inspireert in



doen en laten. Voor vrouwen die een keer willen komen kijken of het iets voor hen is, maken we plaats! De kring is open.

Data: donderdag 15 januari, 22 februari, 22 maart en 17 mei (excursie)

Tijd: 19.45 – 21.15 uur

Plaats: Keurhorsterkerk, Sinderen

Info/opgave: Frederiek Lunshof, tel. 0315 241376, dslunshof@xs4all.nl

Bonhoeffer leeskring

Dietrich Bonhoeffer spreekt decennia na zijn executie nog steeds tot de verbeelding. Zijn biografie en zijn geschriften zijn de moeite waard om te lezen. Dit seizoen lezen we enkele hoofdstukken uit de 'Navolging', Bonhoeffer's boek over de Bergrede.

Data: maandag 15, 22 en 29 januari, 5 februari

Tijd: 20.00 – 21.30 uur

Plaats: Borchuus, Varsseveld

Leiding: ds. Kor Datema

Opgave: Kor Datema, 06-12411572, datemak@hetnet.nl

Maar eerst koffie...

Beste dames tussen de 30 en 55 jaar, de koffie staat klaar. Elke derde donderdagochtend van de maand kun je andere vrouwen rond deze leeftijd ontmoeten en van gedachten wisselen. We praten over allerlei dingen die ons raken, meestal aan de hand van een onderwerp en het geloof speelt hierbij natuurlijk een rol. We lezen een Bijbeltekst, beluisteren een lied, kijken naar een dvd en bespreken die of spelen een spel of iets anders. De sfeer is gezellig, open en ongedwongen.



Data: donderdag 18 januari, 15 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei

Tijd: 9:30 uur - 11.00 uur

plaats: De Sprank, Kerkenstraat 6, Silvolde

info: ds. Gerjanne van der Velde

predikant@pgsilvolde of tel. 0315-239910

Mediteren op thema

Het komende voorjaar gaat het over 'Communicatie'. Communiceren wij op hart-, ziels-, mentaal, emotioneel niveau? Via het gebied vanwaar we helpende handen voelen, de ons omringende onzichtbare wereld ervaren? Kracht putten uit het contact met de Bron, het Al Wat Is? We ervaren het binnen geleide meditatie en/of visualisaties. Het delen van de verkregen informatie laat zien hoeveel er mogelijk is. Na afloop is er tijd voor napraten.

Data: vrijdag 19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei, 15 juni

Tijd: 20.00 - 22.00 u, deur open 19.30 u

Plaats: De Eendracht, Varsseveld

Kosten: vrij toegang, gift welkom

Info: Riemke de Boer, tel. 0315-329107,

aanmelden@vrijzinnigenvarsseveld.nl

Vermoeidheid de baas

Maak jezelf beter. Wat te doen als uw klachten alsmaar toenemen? Vermoeidheid, pijn, somberheid, angst? Gaat u op zoek naar die deskundige of goeroe die dé oplossing heeft. Wees eerlijk, is die er wel? Alleen u kunt zichzelf van klachten afhelpen. In deze lezing vertelt Dr. Frits Winter hoe men kennis en inzicht eigen kan maken om klachten te beïnvloeden.



Datum: zondag 4 februari

Tijd: 10.30 uur, koffie/thee 10.00 uur

Plaats: De Eendracht, Varsseveld

Kosten: €8,-

Lezing Rosita Steenbeek

Rosita Steenbeek wilde aanvankelijk een familietraditie voortzetten en dominee worden. Het werd een studie Nederlands. In 1994 debuteerde ze met 'De laatste vrouw'. Er volgden vele romans en ook meerdere boeken over Rome, de stad waar ze het grootste deel van het jaar woont. In 2016 schreef zij het boekje 'Heb uw vijanden lief', over compassie: 'Het enige dat helpt tegen wanhoop en verbittering,' aldus de schrijfster. Een lezing in samenwerking met boekhandel Rutgers in Varsseveld.



Datum: woensdag 14 februari

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Oude St-Mauritiuskerk in Silvolde

*Kosten: € 7,50 incl. koffie. Kaartverkoop
www.boekhandelrutgers.nl, of
voor aanvang in kerk*

Info: ds. Frederiek Lunshof,

tel. 0315 241376, dslunshof@xs4all.nl

Kennismaking met enneagram

Het enneagram is een krachtig model waarmee je inzicht krijgt in jezelf en de ander. Je kunt verklaren waarom zaken soepel of juist stroef verlopen. Het geeft je een handleiding voor jezelf en anderen. Het leven wordt leuker en voor leidinggevenden, coaches, hulpverleners (mantelzorgers), is het eigenlijk een must. Maar het is ook een spiritueel model om jezelf beter te leren kennen en te ontwikkelen. Met Geert Klein Bruinink.

Datum: zondag 4 maart

Tijd: 10.30 uur, koffie/thee 10.00 uur

Plaats: De Eendracht, Varsseveld

Kosten: €8,-

Bezoek klooster in Glane

Zoals afgesproken op de avond 'Wat geloven vluchtelingen?' gaan we een bezoek brengen aan het Syrisch-Orthodoxe klooster St. Ephrem in Glane. De rondleiding door een pater gaat o.a. langs de kapel, het mausoleum, de kathedraal en de begraafplaats. Ten slotte wonen we de vesper om 17.00 uur bij. Graag bijtijds aanmelden i.v.m. het organiseren, met vermelding of u een auto ter beschikking heeft of dat u mee wilt rijden. Vijf is het minimum aantal deelnemers.



Datum: vrijdag 9 maart

*Tijd: heen 13.30 uur, terug 17.30 uur,
thuis 19.00 uur*

Opgave: s.v.p. vóór 23 februari

Kosten: vrije bijdrage

Info/opgave: ds. Peter Israël,

tel. 0315-236596, predikant@pgETU.nl

"Uw wil geschiede"

In de Hof van Olijven worstelt Jezus met de weg die voor hem ligt. Hij vertrouwt zich toe aan de weg die God hem wijst: "Niet wat ik wil, maar wat u wilt." (Marcus 14,36). Op weg naar Pasen overwegen we de woorden "Uw wil geschiede." aan de hand van fragmenten uit preken van Meister Eckhart, een mysticus uit de veertiende eeuw. Vol van God preekte hij in zijn tijd voor volle kerken. Vanuit een diep Godsbesef liet hij bijbelse teksten spreken.

Datum: maandag 12 en 19 maart
Plaats: Petrus en Pauluskerk, Ulft.
Tijd: 19.30 uur
Kosten: vrije bijdrage
Leiding: Pastor Berrie Daalhuizen
b.daalhuizen@mlparochie.nl
Opgave: Gerda Bollmann,
hageboer@hotmail.com
tel. 0315-683685 / 06-45606402

Paaskaarsen versieren

Creatieve middag met als thema: Licht van Pasen brengt nieuw leven. We gaan kaarsen versieren in afwachting van het nieuwe leven dat aan zal vangen na het donker van de winter. Samen staan we stil bij het wonder van de schepping.

Datum: maandag 19 maart
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Plaats: De Glazeren Kast, Etten
Kosten: € 5,- incl. materialen/koffie/thee, zelf kaars(en) meenemen.
Opgave: vóór 25 februari, tel. 0315-656608 of e-mail: linda.p@live.nl maximaal 12 personen.

Heks, koningin, huwend meisje

Drie totaal verschillende archetypen die tot de verbeelding spreken. Heksen, koningin Esther en Het Huwende Meisje bezitten in essentie een kracht, die ons allen raakt en die we allemaal kunnen leren kennen. Deze beelden kunnen ons helpen om gesterkt de weg van de ziel te vervolgen. Ben je benieuwd naar oerkrachten in jezelf, van harte welkom. Als begeleider is Herma Meulenkamp werkzaam in verschillende opleidingen van ITIP.

Datum: zondag 8 april
Tijd: 10.30 uur, koffie/thee 10.00 uur
Plaats: De Eendracht, Varsseveld
Kosten: €8,-

Gedichtenmiddag

Een middag die we samen maken. Wie wil zijn lievelingsgedicht komen voordragen? Of wie heeft zelf een gedicht geschreven dat mag worden voorgelezen? Wellicht kan er iemand zorgen voor (een stukje van) de muzikale omlijsting. En natuurlijk zijn er ook mensen nodig die komen luisteren. U bent van harte welkom. Meldt u zich alstublieft even aan, dan kunnen wij een programmaatje maken. Het thema is een zin uit een gedicht van Elisabeth Barrett Browning: "De aarde zit boordevol hemel."

Datum: zondag 15 april
Tijd: 14.30 tot 16.00 uur
Plaats: De Eendracht, Varsseveld
Kosten: vrijwillige bijdrage
Opgave/info: Nicoline Swen,
voorganger@vrijzinnigenvarsseveld.nl,
06-22497969

Christelijk geloof in deze tijd

De laatste tijd is de rol van kerk en geloof in de samenleving veranderd. En voor mensen die wel lid zijn van een kerk, zijn er minder zekerheden en meer vragen. Heeft het geloof nog iets te zeggen in deze tijd? Of is het een verhaal dat niet meer van belang is voor moderne mensen? Dr. Henri Veldhuis, gepromoveerd theoloog en predikant in Culemborg, geeft zijn visie. Zijn uitgangspunt daarbij is dat het geloof ons nog steeds iets te zeggen heeft. Na de lezing is er ruimte voor gesprek.



Datum: woensdag 30 mei
Tijd: 20.00 uur, koffie vanaf 19.30 uur
Plaats: Borchuus Varsseveld
Info/opgave: ds. Gertjan de Pender,
dependergertjan@gmail.com
of 06-42082029.

Films Café Cult

Onderstaande films worden georganiseerd door Café Cult. Plaats: De Eendracht, Doetinchemseweg 5 Varsseveld. Tijd: vrijdag 19.30 uur. Kosten: vrije bijdrage. Reserveren niet nodig.



12 januari - 'Mandela'

Unieke visie op de ontstaansgeschiedenis van een modern icoon. Vanaf zijn jeugd in een klein plattelandsdorp tot en met zijn presidentschap van Zuid-Afrika in de jaren 90 schetst deze aangrijpende speelfilm een eerlijk portret van Nelson Madiba Mandela. Deze langverwachte film werd gebaseerd op zijn gelijknamige autobiografie .



9 februari - 'The King's Speech'

Direct na het overlijden van zijn vader en het oneervolle aftreden van zijn broer Edward, wordt Bertie met stotterprobleem, gekroond tot Koning George VI van Engeland. Aan de vooravond van een oorlog, vraagt het volk wanhopig om een leider. De excentrieke logopedist Lionel Logue helpt George zijn spraak te verbeteren. Zijn onorthodoxe methode lijkt vruchten af te werpen: de koning ontwikkelt niet alleen het vertrouwen in zijn stem om het volk toe te spreken, ook ontstaat er een hechte vriendschap tussen George en Lionel. Een waar-gebeurd verhaal.

9 maart - 'A street cat named Bob'

Na een moeilijke jeugd, laat James Bowen een leven als dakloze achter zich en probeert af te kicken van zijn heroïneverslaving. Een ge-



wonde rode kater in de hal van zijn flat verandert zijn leven. Hij besluit het dier te verzorgen. Eenmaal hersteld blijft Bob trouw aan James. Hij vergezelt hem naar zijn werk als straatmuzikant en verkoper van de daklozenkrant. Via Youtube filmpjes worden de twee beroemd. Dankzij Bob lukt het Bowen zijn leven terug op de rit te krijgen. Gebaseerd op een hartverwarmend, waar-gebeurd verhaal.

13 april - 'De 100-jarige man die uit het raam krom en verdween'

Een 100-jarige man, Allan Karlsson, besluit dat het niet te laat is om opnieuw te beginnen. De onverwachte reis van Allan is niet zijn eerste. Allan ontsnapt uit zijn tehuis, neemt op het busstation een koffer mee, die miljoenen kronen blijkt te bevatten, sluit onderweg vriendschap met een paar zonderlinge figuren en vermoordt en passant zijn criminele achtervolgers. Als de politie hem wil pakken, blijken de lijken op hele andere plaatsen op te duiken en kan er dus niets bewezen worden.



11 mei - 'Das leben der Anderen'

Drama waarin Stasi-agent Wiesler in het Oost-Berlijn van 1984 de opdracht krijgt de succesvolle toneel-schrijver Georg Dreyman en zijn geliefde, actrice Christa-Maria Sieland af te luisteren. Maar de acties en vooral gedachten van deze populaire intellectuele sterren zijn niet altijd in lijn met de ideologie van de socialistische heilstaat. En de minister van Cultuur is érg geïnteresseerd in Christa-Maria. De bureaucratische Wiesler begint plichtsgetrouw aan deze taak. Maar hoe meer hij in hun leven wordt gezogen, des te meer moeite heeft hij met zijn loyaliteit.

