

Ontmoeting & Inspiratie in de regio

Foto: Marybeth Anders (Pixabay)

Bezinning op geloof en leven · Activiteiten **najaar 2019**

Beste lezer,

Met enige trots presenteert de oecumenische werkgroep Ontmoeting & Inspiratie de nieuwe flyer met activiteiten voor dit najaar. Het is weer een veelkleurig aanbod, in de hoop dat er iets voor u bij zit. Een film of een lezing, een kring of een andere activiteit. Mogelijkheden te over om anderen te ontmoeten en inspiratie op te doen. De activiteiten worden aangeboden door de Vrijzinnigen Varsseveld e.o., de Maria-Laetitia parochie en de Protestantse gemeenten van Silvolde, Etten-Ulft-Terborg, Gendringen-Bontebrug en Varsseveld. We zien u graag komen!



*namens de werkgroep,
ds. Frederiek Lunshof, secretaris*

Kopje koffie en een goed gesprek?

Dat kan op verschillende plaatsen binnen de Oude IJsselstreek, vrije inloop voor iedereen.



Etten	De Glazeren Kast, Oudekerkstraat 2A	3 ^e dinsdag v.d. maand 10.00 - 11.30 u
Gendringen	St. Maartenkerk, Grotestraat 28, ingang Kerkplein	3 ^e woensdag v.d. maand 10.00 - 11.30 u
Ulft	Het Kruispunt, Petrus en Pauluskerk, ingang Kenedyplein	Elke donderdag 9.30 - 12.00 u
Varsseveld	Vrijzinnig centrum De Eendracht, Doetinchemseweg 5	Elke vrijdag 10.00 tot 12.00 u
Varsseveld	Borchuus, Kerkplein 3	1 ^e dinsdag v.d. maand, 10.00 - 11.30 u

Zin op Maandag: Bruggen bouwen

In deze serie lezingen komen inspirerende mensen aan het woord. Mensen die moreel leiderschap niet uit de weg gaan en hun plek in de samenleving op een kritische, dienende en verbindende manier vormgeven. De lezingen zijn op maandagavond.

Data:

16 september - **Marien van den Boom** over 'Stemmen van moslims & boeddhisten; bijdragen vanuit kunst en muziek aan openheid'. De godsdienstwetenschapper/theoloog promoveerde op het Europese denken binnen de moderne Arabisch-islamitische filosofie. Doceerde in Amsterdam en Brussel over symboliek in grote wereldreligies. Gastdocent in China, Indonesië en het Midden-Oosten.



21 oktober - **Otwin van Dijk**, burgemeester Oude IJsselstreek

11 november - **Jan Terlouw**, kernfysicus, politicus en schrijver

Tijd: Inloop 19.00 uur, start 19.30 uur.

Plaats: Centrum 't Witte Kerkje (De Een-dracht), Beatrixstraat 1a, Varsseveld.

Kosten: € 8,- p.p. Reserveren niet nodig.

Meditatie op thema

Onder begeleiding van Riemke de Boer. De 3^e vrijdagavond van de maand. Iedereen is welkom.

Data: vrijdag 20 september, 18 oktober, 15 november

Tijd: 20.00-21.45 u, napraten of delen tot 22.00 u, deur open 19.30 u

Info: Riemke de Boer, tel. 0315-329107

Plaats: Centrum 't Witte Kerkje (De Een-dracht), Doetinchemseweg 5, Varsseveld

Kosten: vrije gift

'Vreemdelingen en priesters' Stefan Paas

Hoe ga je als kerk om met ontkerkelijking? Dat is de centrale vraag in het boek 'Vreemdelingen en priesters' van Stefan Paas, hoogleraar missiologie en interculturele theologie.

Kerken hebben op allerlei manieren geprobeerd om het tij te keren, maar zonder succes. Stefan Paas pleit voor een andere houding van kerken: bescheidener, meer passend bij de tijdgeest. Daarbij doet hij recht aan de realiteit en aan de missionaire kern van het christelijk geloof. De bedoeling van de groep is om zijn visie met elkaar te bespreken en onze eigen mening te vormen.

Data: dinsdagen 24 september, 22 oktober, 3 december, 14 januari

Tijd: 19.30 uur

Plaats: Borchuus Varsseveld

Info/opgave: Gertjan de Pender, 06-42082029 of pendergertjan@gmail.com



Veertig vrouwen, in gedichten en beelden

In zijn poëzie roept René van Loenen verrassende beelden en perspectieven op. Zo tekent hij veertig Bijbelse vrouwen, meestal op een beslis-



send moment in hun leven – bij een belangrijke wending of een keuze met verstrekkende gevolgen. Hun verhalen getuigen van daadkracht en moed, van onvoorwaardelijke liefde en solidariteit. René van Loenen houdt een lezing: hij leest een aantal gedichten voor, laat afbeeldingen uit de kunstgeschiedenis (Rembrandt, Chagall, Dumas e.a.) zien en licht die toe en vertelt over het ontstaan van de bundel. De gedichtenbundel is op deze avond te koop en voor wie dat wil zal René de bundel signeren. Een mooie en sfeervolle avond als begin van het nieuwe seizoen!

Datum: woensdag 25 september

Plaats: Oude Kerk, Oudekerkstraat 2A, Etten

Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

Kosten: vrijwillige bijdrage

*Info: ds. Peter Israël, tel. 0315-236596
predikant@pgETU.nl,*

Opgave: hoeft niet, mag wel (i.v.m. koffie)

Vrouwen 50+ groep

Sinds enkele jaren is in Varsseveld een groep van 50+ vrouwen actief, die met elkaar in gesprek gaan over vragen bij leven en geloven. Het zijn boeiende gesprekken over wat ieder beweegt en inspireert in doen en laten. Voor vrouwen die een keer willen komen kijken of het iets voor hen is, maken we graag plaats!



*Data: donderdag 3 oktober,
7 november, 12 december*

Tijd: 19.45 – 21.15 uur

Plaats: Keurhorsterkerk, Sinderen

*Info/opgave: Frederiek Lunshof
dslunshof@xs4all.nl*

Kunst, religie en bewustzijn



Willem Geene heeft zijn levenslang onderzocht wat het betekent mens te zijn. Net zolang tot voor hem het kwartje viel. 'Het inzicht dat de hele werkelijkheid, zoals die zich aan mij voordoet, gebaseerd was op gedachten waarvan ik de bron was maakte mij volledig vrij. Ik maakte een verschuiving, waardoor angst en leegte plaatsmaakten voor een heldere en neutrale waarneming.' Vanuit dat bevrijdende bewustzijn heeft Willem de Shift methode ontwikkeld en traint/coacht hij mensen op het gebied van bewustwording, effectiviteit, communicatie, leiderschap, overtuigingskracht en teamwork. In deze lezing maakt hij duidelijk dat de mens inderdaad geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. Een openbaring die de mens vrijzet van verlangens en weerstanden,



Datum: zondag 6 oktober

Tijd: 10.30 uur (koffie/thee 10.00 uur)

*Plaats: Verenigingszaal De Eendracht
Pr. Beatrixstraat 1a, Varsseveld*

Kosten: €8,- p.p.

(!) Lezing Intuïtie en (hoog)gevoeligheid door Mieke Nijenhuis vervalt.

Leerhuis Kerk & Israël

In het Leerhuis lezen we verhalen uit het Oude Testament. Teksten die te denken geven, vragen oproepen over de wortels van ons geloven. Wie mee wil doen aan het Leerhuis hoeft geen verstand van zaken hebben, vragenderwijs proberen we met elkaar wat wijzer te worden. Dit jaar laten we ons inspireren door



de psalmen en volgen we het verhaal van Mozes.

Het seizoen wordt geopend in het Borchuus met een boeiende documentaire over Dietrich Bonhoeffer, ds. Kor Datema is deze avond onze gastheer. De volgende bijeenkomsten zijn op woensdagmorgen in de Keurhorst.

Documentaire Bonhoeffer:

Datum: dinsdag 8 oktober, 19.30 uur, Borchuus. Kosten: vrije gift

Leerhuis:

Data: woensdag 20 november, 11 december, 8 januari, 12 februari, 18 maart

Tijd: 10.00 – 11.30 uur

Plaats: Keurhorsterkerk, Sinderen

Leiding: ds. Frederiek Lunshof

Info/opgave: Willy Jansen, tel. 0315-242134, willy@degeurt.nl

Mediumschap, spooky of fantastisch?



Peter Groenewegen gaat als technicus dieper in op de wetenschappelijke verklaring en Mirjam Verschure kijkt als theologe naar Jezus en legt de Bijbelse verhalen uit aan de hand van mediumschap.

Datum: vrijdag 25 oktober

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Verenigingszaal De Eendracht, Pr. Beatrixstraat 1a, Varsseveld

Kosten: €8,- p.p.

Gedachteniswandeling op Landfort, Megchelen

Op deze middag ontmoeten we elkaar en tijdens een wandeling op het landgoed luisteren we naar gedichten die passen bij de gedachtenis van de overledenen (2 november is het Allerzielen). Er is ruimte

voor gesprek en stilte.

Helma van Loon en Janny Jansons van Spoorzoeken in Slangen-
burg begeleiden ons. We beginnen met een gezamenlijke lunch. (www.spoorzoekenslangenburg.nl)



Datum: zaterdag 2 november

Tijd: 13.00 – 16.00 uur

Plaats: Hogestraat 4, Megchelen (Schaapskooi)

Kosten: €10,-

Info: Cor Reitsma 0315-631170

Aanmelden: C.Reitsma46@gmail.com (i.v.m. lunch)

Niemandskinderen



Carolien Roodvoets is psychotherapeut, gezins- en relatie-therapeut en seksuologe en heeft een praktijk in Deventer. Zij is auteur van zes vaak gerelateerde boeken. Deze ochtend zal zij spreken over het boek Niemandskinderen. Daar-



in prikt zij de fabel door dat ouders per definitie van hun kinderen houden. Kinderen worden soms gebruikt voor hun eigen welzijn. Eenmaal volwassen geworden kunnen deze Niemandskinderen vaak hun draai in het leven niet vinden. Ze verdwalen en verdrinken voorgoed in Niemandland, of ze gaan hun traumatische geschiedenis verwerken. Niet (kunnen) houden van je kind is een onderwerp waar niet of nauwelijks over wordt gesproken.

Datum: zondag 3 november

Tijd: 10.30 uur (koffie/thee 10.00 uur)

Plaats: Verenigingszaal De Eendracht, Pr. Beatrixstraat 1a, Varsseveld

Kosten: €8,- p.p.

Gedenken in steen

In november gedenken we in de kerken onze dierbare doden. In de katholieke traditie met Allerzielen en in de protestantse traditie op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Henk Welling gedenkt in steen; hij maakt gedenkbeelden. In zijn lezing vertelt hij over

zijn passie: het ambacht van steenhakker. Aan de hand van een powerpoint-presentatie spreekt hij over zijn werk en plaatst het in een historische en religieuze context. Het beeldmateriaal dat wordt getoond, illustreert zijn veelzijdigheid en de vele mogelijkheden waarin het gedenken in steen vorm krijgt. Zie verder ook zijn website: www.henkwelling.com.



Datum: woensdag 6 november

Tijd: 19.30-21.30 uur

*Plaats: Petrus en Pauluskerk
Pastoor Vernooystraat 7, Ulft*

Kosten: vrije bijdrage

*Opgave: Berrie Daalhuizen, pastoraal werker
b.daalhuizen@mlparochie.nl*

Dichter bij het Onuitsprekelijke

Voor het Onuitsprekelijke zijn geen woorden. Toch geven dichters woorden aan het Onzegbare. In poëtische taal spreken zij over de bron van het bestaan en het ervaren van het geheim van het leven. We luisteren naar liederen en gedichten van bekende dichters, zoals Ida Gerhardt en Vasalis en van onbekende dichters die woorden geven aan het Onzegbare om zelf dichter bij het Onuitsprekelijke te komen. Deze teksten zijn door het Nieuw Liedfonds op muziek gezet. In een meditatieve sfeer luisteren we naar de muziek en

overwegen de teksten om samen dichters bij het Geheim van het leven te komen.

Data: maandag 11 en 18 november

Plaats: Petrus en Pauluskerk, Ulft

Tijd: 19.30 uur

Kosten: vrije bijdrage

*Leiding: Berrie Daalhuizen, pastoraal werker
b.daalhuizen@mlparochie.nl*

Mensenrechtendialoog

Aansluitend op de dag van de mensenrechten op 10 december onderzoeken we, aan de hand



van een prikkelende vraag, verschillende meningen over mensenrechten in Nederland. Bij nadere beschouwing blijken mensenrechten namelijk ook in ons land onder druk te staan. Het gesprek wordt geleid door iemand van Amnesty International. Het minimaal aantal deelnemers voor het doorgaan is vijf.

Datum: woensdag 11 december

Locatie: De Sprank, Kerkentraat 6, Silvolde

*Opgave: uiterlijk 4 december bij
ds. Gerjanne van der Velde,
predikant@pgsilvolde.nl of 0315-239910*

Wereldvrede Meditatie

Onder begeleiding van Riemke de Boer. Iedereen is welkom.

Datum: dinsdag 31 december

Tijd: 13.00-14.00 uur

Info: Riemke de Boer, tel. 0315-329107

*Plaats: Centrum 't Witte Kerkje (De Eendracht), Doetinchemseweg 5,
Varsseveld*

Kosten: vrije gift

Kerstkaarten schilderen/knutselen/tekenen

Een gezellige middag, een mooi resultaat!

Datum: dinsdag 19 november

Tijd: 14.30 – 16.30 uur

Plaats: Centrum 't Witte Kerkje (De Eendracht), Beatrixstraat 1a, Varsseveld.

Kosten: €5,- p.p., incl. koffie/thee + lekkers



Films Café Cult

De films van Café Cult 2019 zijn op vrijdagavond. Inloop 19.15 uur, start 19.30 uur.

Plaats: Centrum 't Witte Kerkje (De Eendracht), Doetinchemseweg 5, Varsseveld.

Kosten € 5,- p.p. Reserveren niet nodig.



13 September - 'Down to Earth'

Regisseur: Renata Heinen Rolf Winters
Down to Earth inspireert de kijker om na te denken over zijn toekomst en die van de wereld waarin we leven.



11 Oktober - 'Before Midnight'

Tijdens de laatste nacht in Griekenland, 9 jaar na de laatste rendez-vous en bijna twee decennia sinds hun eerste ontmoeting, komen Celine en Jesse's angsten en frustraties boven tafel en staan ze voor de keuze: bij elkaar blijven of een punt achter de relatie zetten. Regisseur: Richard Linklater

13 December - 'The Theory of Everything'

Begin jaren zestig studeert de briljante wetenschapper Stephen Hawking aan de universiteit van Cambridge. Stephen blijkt te lijden aan de vernietigende zenuwziekte ALS, die gedurende zijn huwelijk met Jane steeds ernstiger vormen aanneemt. Regisseur: James Marsh.

10 Januari 2020 - 'The Children Act'

Fiona Maye is een gerespecteerd rechter van het Hooggerichtshof. De 17-jarige Adam heeft leukemie en



zal zonder een bloedtransfusie niet lang meer leven. Vanwege zijn geloof als Jehovah's getuige weigert Adam de noodzakelijke medische hulp te accepteren. Fiona moet besluiten of hij te jong is om zelf over leven en dood te beslissen of dat het recht op vrije wil toch zwaarder weegt. Regisseur: Richard Eyre. Gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Booker-Prize winnaar Ian McEwan, die tevens het scenario schreef voor de film.