

ONTMOETING

SAMEN KERK – DICHTBIJ JOU

De werkgroep Ontmoeting wil mensen in Halle en Varsseveld ondersteunen hun eigen plannen te realiseren.

informatie en contact: Frederiek Lunshof
tel. 06-29045492



Activiteiten mei,
augustus en november
2022

Leerhuis Kerk & Israël; excursie

De laatste bijeenkomst in dit seizoen van het Leerhuis Kerk & Israël is op woensdag **18 mei**, 10.00 – 11.30 uur in de Keurhorst. Dan bespreken we ook de jaarlijkse excursie. Vrijdag **12 augustus** gaan we naar de Joodse synagoge aan de Folkingestraat in Groningen. Naast een rondleiding door de sjoel, is er de mogelijkheid van een wandeling door de Joodse buurt.

www.synagogegroningen.nl. Zin om mee te gaan? Informatie en aanmelding bij Frederiek Lunshof, lunshofklein@gmail.com

Inloopmaaltijden

Op 1 mei was voor het eerst sinds twee jaar weer een inloopmaaltijd in de Korenaar in Halle. Hoe het was kunnen we nog niet vermelden wél dat de volgende Inloopmaaltijden zijn gepland op **21 augustus** en **13 november**. Iedereen die het gezellig vindt om samen te eten is hiervoor van harte hiervoor uitgenodigd. We vragen een vrijwillige bijdrage en graag vooraf aanmelden. Wordt vervolgd. *Gerrie, Janny, Anja en Jannie.*

Stolpersteine in Varsseveld

De Duitse kunstenaar Gunter Demnig is in 2000 gestart met het plaatsen van messing steentjes in het trottoir ter nagedachtenis van Joden, Roma en Sinti, die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht. Hij noemde de stenen Stolpersteine, omdat je er met je hoofd en hart over struikelt en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen. Op woensdag **31 augustus** 2022 worden er struikelstenen gelegd in Westendorp en Varsseveld. In Varsseveld wordt ook een struikeldrempel onthuld. Samenkomst voor genodigden om 13.00 uur bij de NPB in Varsseveld, van waaruit de route start. 's Avonds is er een openbare lezing door John Breukelaar.



Hemelvaartsdag – fietstocht met ontbijt

Op hemelvaartsdag, **26 mei**, is er voor de gezamenlijke kerkdienst van de Varsseveldse en Halse gemeente in de Laurentiuskerk weer een fietstocht met een aansluitend ontbijt. Om 7.30 uur is het vertrek bij de Laurentiuskerk in Varsseveld. Er is een fietstocht uitgezet van ongeveer 1½ uur. Om ongeveer kwart over acht is er een tussenstop bij de Grote Kerk in Halle, vanwaar gemeenteleden uit Halle en Varsseveld samen naar Varsseveld kunnen fietsen. Vanaf 9.00 uur staat het ontbijt klaar in het Borchuus. Als het mooi weer is kunnen we het terras gebruiken. Om 10.00 uur begint dan de kerkdienst op Hemelvaartsdag. Een dag om elkaar weer te ontmoeten!

